

1 of 1 DOCUMENT

Algemeen Dagblad

June 10, 2004

Nachtje slapen wordt Annette Nijs fataal

BYLINE: DOOR SANDRA DONKER EN REINOUD DEN HAAN

SECTION: In het nieuws; Pg. 03

LENGTH: 615 words

Den Haag -Ziezo, ik kan mooi blijven zitten, moet Annette Nijs dindagnacht nacht hebben gedacht.

desastreus verlopen De Tweede Kamer had ACTUEEL debat. 'Het was een harde noten gekraakt over het interview dat de VVDstaatssecretaris van Onderwijs deze week gaf aan Nieuwe Revu, maar stuurde haar niet weg. In haar internetdagboek noteerde ze monter: 'De komende tijd zal ik er weer hard tegenaan gaan!' Nog geen twaalf uur later is ze werkloos.

Het kan hard gaan in Den Haag, politiek vertrouwen verdwijnt in een nacht. De ruzie tussen Nijs en minister Maria van der Hoeven over politieke spelletjes leek bijgelegd. Toch arriveert Nijs de volgende ochtend gespannen op het ministerie. Bungelt ze niet te veel?

Bij de eerste de beste ontmoeting met Van der Hoeven is de argwaan terug. 'Daar gaan we weer',denkt ze. Maar dat laat ze niet merken als ze samen de verzamelde ambtenaren toespreken.

Het is half tien. Ze heeft spijt van het interview, zegt Nijs, ze had dat niet moeten doen. Dat was dom, onverstandig, onhandig. Van der Hoeven knikt instemmend. Maar, bezweren beiden, het vertrouwen is weer hersteld.

Niemand stelt een vraag over het debat. Het is de derde crisisvergadering op het departement in twee weken, de ambtenaren hebben geen zin in verdere uitwijdingen. Na een kwartiertje gaat iedereen weer aan de slag. Van der Hoeven spoedt zich naar een overleg over het EUvoorzitterschap, later op de dag heeft ze een zwaar debat in de Kamer over de graaicultuur op het ministerie van Onderwijs.

Kort daarop krijgt Van der Hoeven een telefoontje. Annette Nijs aan de lijn. Ze stapt op, zegt ze.

Maria van der Hoeven staat perplex. ' Een donderslag bij heldere hemel',verklaart ze even later tegen de toegestroomde pers. Volledig vertrouwen had ze gisteravond nog uitgesproken, en dan dit.

Het was Gerrit Zalm, de politiekesteun en toeverlaat van de staatssecretaris, die Nijs opbelde om op zijn werkkamer na te praten over het

uitnodiging voor een open gesprek', zegt ze later. Ook VVD-fractie leider Van Aartsen en partijvoorzitter Van Zanen waren aangeschoven.

Van Aartsen heeft zelf het debat niet bijgewoond. Hij had 'een leuke campagneavond' in het Amsterdamse Arena Hotel. De volgende ochtend was hij 'maar eens vroeg opgestaan', had er bij het ontbijt de ochtendkranten op nageslagen. Ook de notulen van de vergadering kwamen ter tafel. Hoewel de VVD'ers dinsdagavond nog het volste vertrouwen

hadden in Nijs, bleek daar deze ochtend bar weinig van over. Een hopeloze zaak vond de partijtop.

Op het departement van Zalm vallen harde woorden. 'Een pijnlijk proces', erkent Van Aartsen na afloop. 'Gevieren' waren de aanwezigen tot de conclusie gekomen dat Nijs 'niet verder kon gaan'. 'Gelet op haar grote ambitie' was er onvoldoende draagvlak, voegde hij daar nog diplomatiek aan toe.

Nijs, toch al onzeker over haar positie, laat zich overtuigen. Haar aanblijven zou de VVD geen goed doen. Ook is ze bang als 'aangeschoten wild' geen vuist meer te kunnen maken op haar ministerie en in het parlement.

Zalm brengt premier Balkenende op de hoogte van het besluit. Ook hij is onaangenaam verrast door de plotseling draai van de VVD. Topambtenaren vinden het dan allang best. Ze drinken een biertje op het Plein voor de Tweede Kamer.

Aan het begin van de avond geeft Nijs een persconferentie. Haar man Johan Buitenga zit op de eerste rij en knikt haar bemoedigend toe. 'Neemt u maar van mij aan dat de VVD uitstekend voor zijn bewindslieden zorgt', zegt Nijs stoer. De optimistische opmerkingen in haar internetdagboek zijn dan al van de website van het ministerie gehaald. Ook haar foto is verdwenen. Daar gaapt een wit gat.

LOAD-DATE: June 10, 2004

LANGUAGE: DUTCH