

Een kwestie van perspectief

Botsende belangen en strijdige interpretaties in de middeleeuwen



| | |
|------------------|---|
| Wat? | Studiedag Middeleeuwen |
| Wanneer? | Donderdag 20 januari 2011 |
| Waar? | Gymnasion, Heyendaalseweg 141, Zaal GN 3 |
| Hoe laat? | Ontvangst 9.30 uur – Opening 10.00 uur – Borrel 16.00 uur |
| Kosten? | Gratis op vertoon van studenten- of medewerkerspas RU, anders €3,- |

Een kwestie van perspectief

Botsende belangen en strijdige interpretaties in de middeleeuwen

Ketter of christen, held of schurk, meesterwerk of mislukking. Het is een kwestie van perspectief. Op de achtste Middeleeuwendag zullen mediëvisten van de Radboud Universiteit Nijmegen verschillende visies op gebeurtenissen, de wereld, geloof, kunst en literatuur met elkaar confronteren. De middeleeuwse vorstenhuizen bestreden elkaar voortdurend, elk overtuigd van zijn eigen gelijk. In tekst en beeld probeerden zij hun macht te legitimeren en hun standpunt in een conflict als de waarheid te presenteren. In kloosters en aan universiteiten was men op zoek naar de juiste leer op het gebied van theologie, recht en natuurwetenschappen en de verschillende kerkelijke en wereldlijke machtsorganen probeerden de praktische geloofsinvulling op een voor hen gunstige wijze gestalte te geven. Ook in literatuur en kunst was sprake van verschillende visies, zowel inhoudelijk – wat werd er geschreven en hoe werden onderwerpen verbeeld – als op het gebied van stijl, taalkeuze en materiaalgebruik.

Niet alleen het perspectief van de middeleeuwen op de wereld en op elkaar, maar ook de visie van de moderne mens op het verleden verdient aandacht. Door humanistische geleerden werden de middeleeuwen weggezet als tijd van stilstand en bijgeloof, later werd het middeleeuwse leven geromantiseerd. Perspectiefverschillen en botsende meningen komen ook voor in het moderne onderzoek naar de middeleeuwen. Wetenschappers zijn het regelmatig oneens over de interpretaties van bronnen, over de juiste onderzoeksmethoden en over de betekenis van gebeurtenissen en personen voor het verloop van de geschiedenis.

Tijdens deze Middeleeuwendag maken wij kennis met een veelheid aan perspectieven op de middeleeuwse wereld. Vragen die tijdens de dag aan bod kunnen komen, zijn: Welke standpunten werden door verschillende partijen ingenomen en waarom? Welke middelen werden ingezet om anderen van het eigen gelijk te overtuigen? Hoe kwam consensusvorming tot stand? En waardoor werd de ene visie uiteindelijk verkozen boven de andere? U bent van harte uitgenodigd om de dag bij te wonen en uw eigen beeld van het verleden te vormen.

Het organiserend comité,

Renée Gabriël, Rosanne Hebing, Anne Huijbers, Gaby Kloosman en Saskia Marcelis

Programma Studiedag Middeleeuwen 2010

- 9.30 uur Ontvangst met koffie en thee
- 10.00 uur Opening door dagvoorzitter drs. Anne Huijbers (Geschiedenis)
- 10.05 uur dr. Inigo Bocken (Religiewetenschappen)
Botsende perspectieven: Nicolaus Cusanus (1401-1464) en de Val van Constantinopel
- 10.30 uur dr. Sándor Chardonnens (Engelse Taal en Cultuur)
Droomuitleg van A tot Z
- 11.00 uur Pauze met koffie en thee
- 11.30 uur dr. Alison More (Geschiedenis)
Ideals shaped by conflict: vice, virtue and beguine life in the high Middle Ages
- 12.00 uur Ad Poirters (Onderzoeksmaster Letterkunde)
"Uw kinderen tegen de rots": Psalm 137, 9 in een opmerkelijke Oudengelse interpretatie
- 12.30 uur Lunchpauze (lunch op eigen gelegenheid)
- 13.30 uur dr. Mariëtte Verhoeven (Kunstgeschiedenis)
Ravenna en Rome: imitatie en oppositie
- 14.00 uur drs. Chris de Wulf (Nederlandse Taal en Cultuur)
Hypercorrectie en normperceptie in de Middelnederlandse dialecten
- 14.30 uur Pauze met koffie en thee
- 15.00 uur drs. Femke Kok (Filosofie)
Oude wijn, nieuwe zakken. Het lot van oude teksten aan nieuwe universiteiten in de veertiende en vijftiende eeuw
- 15.30 uur dr. Bert Roest (Geschiedenis)
Conflictmanipulatie en de implementatie van terreur in de vijftiende eeuw: Bernardino van Siena en de 'heksen' van Rome en Todi
- 16.00 uur Sluiting en borrel in het Sportcafé



oor studenten en staf van de faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en voor andere geïnteresseerden. Geen inschrijving nodig.



e Studiedag Middeleeuwen wordt mogelijk gemaakt door de afdelingen Geschiedenis, Engels en Nederlands, het HLCS en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.



Vragen? Stuur gerust een mail naar Anne Huijbers (a.huijbers@let.ru.nl)